

Seniortur 2019 Djursland.

Ma.2.sep.

Da alle var vel ankommet og indkvarteret på Gjerrild Vandrerhjem, kørte vi færrest mulige biler til Grenå Idrætscenter. Valdemar Haumand viste os rundt og fortalte om centerets drift. Særlig svømmehallen med tilhørende Wellnessområde imponerede ligesom også de flotte fodboldbaner gjorde indtryk. Midt i rundvisningen fik vi eftermiddagskaffe i centerets cafeteria. Til slut fik Valdemar en tak, for at have taget sig tid til at have besøg af os, og et par fl. vin som vi håber han vil nyde.

Tilbage på Gjerrild Vandrerhjem var der tid til udpakning eller en lille hvil inden den velsmagende aftensmad blev sat på bordet. Mætte og glade kunne vi så høre Gunnar fremlægge de små justeringer der var kommet til programmet. Resten af aftenen var ren hygge.



Ti.3.sep.

Efter morgenmaden fortalte værtinden Miranda om Gjerrild Vandrehjems historie. Efterfølgende kørte vi til Stenvad Mosebrugscenter, hvor centerets leder på meget inspirerende vis viste rundt og fortalte tørvegravningens historie. Efter den



interessante rundvisning kørte vi en tur ud i landskabet med "tørveekspressen". Tilbage på centeret fik vi i cafeen en god "tørveplatte". Medens vi sørgede for at få såvel vådt som tørt til halsen sørgede en kraftig regnbyge for at vaske såvel biler som vejene rene inden vores videre færden. Næste mål var Tirstrup

Flyvestation/Århus Lufthavn. Efter en "lang" køretur rundt om startbanerne parkerede vi ved kontroltårnet. Her blev vi delt op i to hold, og medens det ene hold var oppe i tårnet og i praksis så hvordan trafikken blev afviklet, fik det andet hold kaffe og en interessant forklaring om flyveledernes arbejde og uddannelse. Midtvejs byttede holdene naturligvis. Inden vi kørte derfra, var der en tak til Michael og Bodil, Michael som havde tilrettelagt besøget og var med os i tårnet, Bodil fortalte om uddannelsen og viste video fra den, samt sørgede for kaffe og småkager, der var også en vinhilsen til dem.

Vi var hjemme i Gjerrild i god tid inden vi igen kunne spise et veltilrettet måltid. Aftenen blev brugt til de formelle drøftelser og indstillinger (se særligt referat) samt god hyggesnak om gamle dage.



On.4.sep.

Busturen førte os først mod Naturpark Mols Bjerge. Men inden vi nåede så langt, hold vi pause ved Kalø Hovedgård Besøgscenter, hvor vi fik en *øjeblik* inden vi kunne se udstillingen om naturparken. Herfra gik turen direkte mod Mols Bjerge, og faktisk lige igennem dem. Det var lidt imponerende at det lykkedes at få den store bus ad de smalle ujævne grusveje tværs igennem naturparken. Vi holdt pause ved Tre Høje, hvor de fleste kæmpede sig op på toppen og nød den smukke udsigt. Herfra gik turen forbi Kalø Slotsruin mod nord og Gl. Estrup, som vi dog først stoppede ved efter vi havde holdt spisepause i Ørsted. Her var der et fint lille anlæg hvor vi kunne nyde vores medbragte sandwich og drikkevarer. Umiddelbart efter ankomsten til Gl. Estrup fik vi kaffe, og ved slutningen af kaffebordet fik vi en god fortælling om stedet. Herefter var vi på egen hånd til at se de dele der havde særlig interesse, idet der hverken var tid eller energi til at komme rundt til alle de mange udstillinger. Trods regnvejrs på hjemturen nåede vi rettidig hjem, så vi kunne forberede os på festaftenen. Efter festmiddagen blev såvel sangmusklerne som lattermusklerne rørt. Det var Poul Smedegaard Andersen der med overstrømmende engagement styrede løjerne med sangkonkurrence og en pointuddeling som ingen før havde set.

To.5.sep.

Efter endnu en dejlig morgenmad, var det tid til afregning af drikkevarer, samt at sige farvel og på gensyn i Vingsted og/eller på Pejsegården.

Referent: Knud Essendrop.